

## Waarom de Britten *football* spelen

De kampioenschappen zijn al weer een tijdje voorbij, maar voetbal is altijd in het nieuws. Ik vraag me af waarom sommige landen *soccer* spelen en andere *football* (en weer andere allebei).

Het begon naar verluidt allemaal in de middeleeuwen in Engeland, in de kroeg (*where else!*). Spelletje, bal, voeten... In de 19<sup>e</sup> eeuw werden de regels geformaliseerd door een stel aristocratische jongens en werd de Football Association opgericht. Niet veel later kwamen de deftige jongens van de Rugby School bij elkaar en besloten dat je ook je handen mocht gebruiken. Ze noemden het *rugger* (later: rugby) en om het onderscheid duidelijk te maken, heette dat andere voetbal vanaf dat moment... *soccer* (van Association dus).

Toen *soccer* erg populair werd in Amerika begonnen de Britten het spel *football* te noemen. Ze mochten eens op de Amerikanen gaan lijken! *American football* is weer wat anders. Denk aan rennende mannen met grote schouders en een eivormige bal.