

De nonnen in Vught

Ik las in de krant dat Jan Smit, presentator van het Songfestival, zijn Engels gaat laten bijspijkeren bij 'de nonnen in Vught'. Toen ik nog op de Britse Ambassade werkte, gingen alle Engelsen daar altijd naartoe om Nederlands te leren. Ik wist pas jaren later dat met die bijnaam het Taleninstituut Regina Coeli bedoeld werd. Allerlei gruwelverhalen deden over de bekende taalschool de ronde. Zo zou je niet te eten krijgen totdat je er in de gewenste taal om vroeg.

Of dat waar is, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat je er binnen de kortste keren een vreemde taal vloeiend kunt leren spreken. In het geval van Engelstaligen die daar Nederlands leren, worden alle goede werken van 'de nonnen' trouwens vaak weer snel tenietgedaan door enthousiaste Nederlanders die hen in het Engels aanspreken. Lastig voor buitenlanders die uit alle macht proberen te integreren. *The point to this story:* spreek vooral Nederlands met ze!