

Don't beg

Ik voel een gedachte opborrelen aan een vroegere collega van de Britse Ambassade: Terry Malone. Een echte Cockney, al lang geleden overleden, en een bron van volkse wijsheid en humor. Zoals zijn naam doet vermoeden was Terry van Ierse komaf, maar werd in Bermondsey, een *poor working district* van Londen, geboren. Een prachtkerel die mij *the guvnor* noemde (al was ik hem niet altijd de baas). Hij was getrouwd met een Twentse die hij bij de bevrijding had opgedaan. Ik ben zelf een Tukker en was stomverbaasd om op de Ambassade een Brit met een Twents accent te treffen. Een van zijn leukste uitspraken als ik me ergens voor verontschuldigde met *I beg your pardon*, was: *Don't beg, you're old enough to steal*. Ik mis hem nog wel eens.