

Spelling bee

Amerikanen zijn dol op een wedstrijdje spelling; dat noemen ze een *spelling bee*. Doe jij elk jaar, misschien wel stiekem, knarsetandend mee aan het Nationaal Dictee? Ik heb er één keer aan meegedaan en ik durf wel te melden dat ik veel fout had. Ik durf ook te zeggen dat ik in mijn werk veel opzoek. Een mens kan niet alles weten, en *it's better to be safe than sorry*.

Ik hecht namelijk erg aan zo min mogelijk fouten in teksten. Mijn gevoel voor esthetiek vraagt dat en bovendien wil ik een goed product afleveren. Anderen vinden dat kennelijk ook belangrijk. Uit onderzoek in opdracht van het Genootschap Onze Taal blijkt dat 74% van de 'hoogopgeleide Nederlanders' twijfelt over het aangaan van een zakelijke relatie met iemand die schrijffouten maakt in het Nederlands. 73% vindt dat de werkgever een cursus moet aanbieden om de kwaliteit van geschreven teksten te verbeteren.

Wat ik maar wil zeggen: aarzel nooit je teksten aan een ander voor te leggen. Blindheid voor eigen vergissingen komt bij iedereen voor, *and I mean everybody. The devil is in the detail*, dus zet de puntjes op de i.