

De duivel poept op de bramen

Ooit van een batoloog gehoord? Ik niet. Een batoloog is een bramenkenner. In *Wageningen World* lees ik dat er in Nederland 191 bramensoorten voorkomen!

Een braam is een *blackberry* en als je het over het wilde struikgewas hebt, spreek je van *bramble*. Bramenplukken heet *blackberrying* of *brambling*, wat een heerlijke woorden! En ja hoor, in het Engels is een batoloog gewoon een *batologist*.

In het VK wil de overlevering dat je na eind september, begin oktober (na de feestdag van de aartsengel Michaël) geen bramen meer moet plukken, want daarna zal de duivel erop trappen, spugen of poepen. Het klopt wel een beetje, want het vochtige herfstweer veroorzaakt soms giftige schimmel in bramen.

In september komt het volgende Taalbeetje uit. Ik wens je een heerlijke bramentijd.